



Nieuwsbrief

JAARGANG 8, I

JANUARI 2015

In dit Nummer

De laat-kant der dingen	1
Getuigenis van Tim	2
OAK-Spiritualiteit	3
Met onze excuses	3
Ons terras in 2014	4
Kees Waaijman	4
Franciscus	5
Van Oud op Nieuw met OAK	5
Wij hebben uw steun nodig	6
Bedelbrief	6
Uit onze Schatkamer	7
Wist je dat?	8
Wat voor dit kwartaal?	9
Info & inschrijvingen	9

Redactieploeg:
Dirk Snackaert
Veerle Magnus
Christian Baetens

De laat-kant der dingen

De laat-kant der dingen.

Een brug is voor de dichter 'water dat zich laat oversteken' (René Char) Wat raar en vreemd, misschien. We kennen vaak alleen de kant van de brug. De kant van het plannen, beheersen, regelen, overbruggen, verbinden, verkorten, versnellen,... Er is ook aan alles een water kant die stroomt en meevoert. Een laat-kant.

Een kled: stof die zich laat passen.

Een jurk: een kled dat zich laat opwaaien.

Thuis: een ruimte die zich laat vertrouwen.

Hart: bloed dat zich laat kloppen.

Meditatie: tijd die zich laat ledigen.

Kapel: ruimte die zich laat openen.

Poëzie: taal die zich laat dichten.

Geloven: een hart dat zich laat verstillen

OAK: een plaats die laat gebeuren.

Broeder en zuster: een mens die zich laat omwarmen.

Het water stroomt voorbij en ofwel laat het jou oversteken of het voert je mee. Beide bewegingen zijn er. De tijd van de snelle brug en de tijd van het trage water. Er is ook nog een andere mogelijkheid: oversteken doorheen het water en helemaal opgaan in water. Je voelen één worden met water. Als je dan opnieuw aan de overkant staat zie in je in de kern van alle dingen die stil en eindeloos is (Felix Timmermans)

Het psalmenweekend met Kees Waaijman is zo een gebeuren. Het voert je mee en laat je in de psalmen opgaan en weer opstaan. In haar mooiste momenten gebeurt dat ook in OAK.

Dirk Snackaert

Getuigenis van Tim

Tim was een heel vroom katholiek iemand.
Zelfs als student zou hij nooit gaan slapen, zonder eerst,
hoe bezopen ook,
een stukje uit het Nieuw Testament te hebben gelezen.
Maar Tim was naïef: hij zag God als een soort poppentheaterspeler:
Hij regelde alles in de wereld:
trok dan eens aan het ene touwtje
en dan weer aan het andere.

En toen gebeurde er iets:
Tim vond dat God hem onrechtvaardig behandeld had.

De ruzie tussen hen liep uit de hand en Tim besloot:
“Als Jij de ezel wilt uithangen, dan kan ik dat ook:
Voortaan zal ik geen Kerk meer betreden.
Maar als je mij ooit nodig hebt, geef me dan een seintje
en ik zal voor je klaar staan.”

En Tim ging op zoek naar een andere God, een betere.
Hij doolde rond, proefde van alle goden,
maar kreeg nergens voldoening.

En toen gebeurde het.
Tim had al in geen 35 jaar een kerk bezocht.
En God gaf hem een teken.
Niet zomaar een aanraking,
maar hij werd serieus krachtig aangepakt.

De zondag daarop ging Tim voor het eerst terug naar de mis.
Hij had alles in dat ene gebeuren,
eigenlijk maar een flits, begrepen.

Hij had God losgelaten, maar God had hem nooit losgelaten.
Hij had hem laten ronddolen,
opdat hij zijn naïviteit zou kwijt spelen.

Tim had het begrepen:
God bepaalt helemaal niets in het leven.
Het leven, dat heb je volledig zelf in handen.

Waar het op aan komt is God te vertrouwen,
je leven in Zijn handen te leggen.
Jij kunt God wel los laten maar Hij laat jou nooit los.
Hij begeleidt je voortdurend.

Pas toen begreep Tim echt de parabel van de “verloren zoon”.

En die Tim, beste mensen, dat was ik....

**God bepaalt
helemaal niets
in het leven.**

**Het leven, dat
heb je volledig
zelf in handen.**

**Waar het op
aan komt is
God te
vertrouwen,
je leven in Zijn
handen te
leggen.**

Christian Baetens

**In Manus tuas Pater,
Commendo spiritum meum**

OAK Spiritualiteit

Er heeft zich in 2014 heel wat afgespeeld dat, menen wij, onze spiritualiteit enkel maar ten goede kan komen.

Het is de bedoeling is om van OAK een “open” en “constructieve” oase te vormen waar iedereen zich “thuis” kan voelen.

En dat moet doorheen heel OAK voelbaar zijn.

Niet enkel binnen het groepje die de spiritualiteit probeert te optimaliseren, maar ook binnen alle “ondersteunende functies”, van catering tot poetsverantwoordelijke.

Eén ding waar wij een “afschuw” aan hebben, is roddels en negativiteit.

Iedereen moet “mee zijn” in heel het OAK-gebeuren.

Waarom dat voor ons zo belangrijk is?

OAK willen wij blijven zien als één geheel,

waar “oordelen over anderen” geen plaats heeft.

Iedereen mag bij ons zijn “wie hij/zij is”.

Eenieder heeft zijn “kleine” of “verborgen” kantjes, niemand is perfect.

En aan je eigen “kleine” of “verborgen” kantjes werken,

kun je alleen als je bereid bent

die van een ander te accepteren.

Door over een andere te oordelen, sluit je jezelf uit.

Je verheft je als het ware boven de andere:

“Ik hier, jij daar”.

En daardoor hoef je niet meer naar jezelf te kijken.

Het gedrag van de andere staat centraal

en je eigen “doen en laten”

kun je rustig terzijde sluiten.

“OAK
een “open”
en
“constructieve”
oase
waar iedereen
zich “thuis” kan
voelen”.

Iedereen mag bij ons zijn
“wie hij/zij is”.

Met onze excuses

Het was lang wachten op deze nieuwsbrief. Eén van onze redactieleden is een tijdje “buiten strijd” geweest wegens gezondheidsproblemen (hart). Na enige maanden lijkt nu alles min of meer onder controle te zijn en kunnen we er weer “volop invliegen”. Wij wensen ons bij je te verontschuldigen wegens het wegblijven van nieuws vanuit OAK.

De Redactie

Ons terras in 2014

Ons terras kon dit jaar weer veel mensen bekoren. Blijkbaar is er bij een zeker publiek grote nood aan een dergelijke gelegenheid. En laten we eerlijk zeggen: ons domein en de sfeer van de Abdij zullen hier wel niet vreemd aan zijn.

En wat er vooral zo leuk aan is? We beginnen stilaan een “vast cliënteel” te krijgen van mensen die op de één of andere manier sympathiek staan tegenover “ons gebeuren”.

En wij hoeven het niet onder stoelen of banken te steken: het doet ons “deugd” om steeds weer die vreugdevolle gezichten op ons terras te zien. Het is een ander aspect om onze “gastvrijheid” te tonen.

En ook, het moet ons van het hart, doet het ons plezier om steeds weer al die “wandelaars” en “joggers” te zien die nu van ons prachtig domein kunnen genieten.

Kees Waaijman

Als er iemand specialist is op het gebied van psalmen dan is dat wel Kees Waaijman. En wij genieten het grote voorrecht deze man voor een weekend (van 20 t/m 22 maart) bij ons te hebben om over psalmen te komen praten.

We halen hier één van zijn uitspraken aan:

“Soms kan ik geraakt zijn wanneer ik een psalm hoor zingen op een eenvoudige, gregorianserende melodie, heen en weer golvend op de klassieke versvoeten van Ida Gerhardt.

Een andere keer word ik echter juist meegenomen door een melodie die de tekst van a tot z omspeelt en verklankt, waardoor ik als vanzelf de ruimte van de psalm wordt binnengebracht.

Bidden in het ritme van het (dagelijks) leven, kan op velerlei manieren. Zo kennen wij het monastieke koorbed en het brevier”.

Franciscus

Door het feit dat de paus zijn naam bij Franciscus is gaan zoeken,
 en door het feit dat de huidige paus zich gedraagt
 in doen en laten,
 in woord en beeld
 als een moderne Fransiscus,
 is het de moeite meer dan waard om naar de eerste Fransiscus terug te
 gaan
 en te luisteren naar zijn leven.
 Daarom:

16 februari 2015: Franciscus: mysticus van de nabijheid

Centraal in Franciscus' spiritualiteit staat volgens André Jansen de parabel van de barmhartige Samaritaan.
 De auteur legt de focus op het mystieke in Franciscus' spiritualiteit van nabijheid.
 Mystiek is een doorleefde verbondenheid van de mens met zijn transcendente oorsprong.
 Mystieke ervaringen hebben onmiskenbaar gemeenschappelijke trekken.
 Door Franciscus' mystieke intuïties daarmee te confronteren, toont hij scherp de diepte ervan en zijn originaliteit als 'mysticus van nabijheid'.

Spreker is Andre Jansen (confrater van Franciscus)

Van Oud op Nieuw met OAK

Het was een uitdaging om "Nieuwjaar" eens op een andere manier door te brengen: ver weg van al het "feestgedruis" en "samen een weg te gaan" binnen de spiritualiteit.

Ook al was het tot in de kleinste details voorbereid, één ding stond vast: "we laten gebeuren wat moet gebeuren". En ik kan je verzekeren: van heel het "vorbereid scenario" is niet veel in huis gekomen. Maar was het daarom minder goed?

We waren met een groepje van tien mensen, waarbij we weer eens met "nieuwe mensen" konden kennismaken. En dan maar hopen dat iedereen er van genoten heeft.

Chris

Nieuwe Rijkdom

Ons vorig schrijven over het vernieuwen van de gastenkamers was eigenlijk bedoeld als een "bedelbrief", kwestie van aan financiële middelen te geraken. Het heeft echter financieel weinig effect gehad, maar heeft ons daarentegen een nog belangrijkere schat opgeleverd. Velen van jullie kropen in de pen om teksten te schrijven en daar zitten echt wel prachtteksten bij. En die willen wij met jullie delen.

Al die teksten in één nieuwsbrief publiceren zou zonde zijn (een soort indigestie). Daarom hebben wij besloten om ze te spreiden over verschillende nieuwsbrieven. Zo blijft elke tekst "waardevol". Daarom zul je in de volgende nieuwsbrieven een rubriek vinden "Uit onze Schatkamer". Daarin zullen, in willekeurige volgorde, telkens een aantal van die teksten worden opgenomen. En wie "onze schatkamer" wil aanvullen met nieuwe teksten: ze zijn steeds meer dan welkom. Het is een "rijkdom" van een andere orde.

We hebben uw steun nodig

Beste,

We hebben je nodig. We zijn de gastenkamers van de OAK aan het vernieuwen.

We doen dat op een haalbare manier (met vrijwilligers) en betaalbare manier (750 euro) per kamer.

Daarmee krijgt elke kamer een nieuwe lik verf, nieuwe gordijnen en een nieuwe bed spreij. Daarmee zijn alle gaten gedicht en worden alle mankementen gerepareerd.

Zo wordt onze missie op heel tastbare wijze gerealiseerd.

“ De oude abdij is een ruimte om op verhaal te komen
In het zachte ademen van een luisterende traditie
In de gulle warmte van een gastvrij mogen
In het dragende ritme van echte onderstroom”

Nu zul je wel weten dat wij "zelfbedruipend" moeten zijn en geen subsidies ontvangen. Voor elke investering moeten we op de ene of op de andere manier aan geldmiddelen geraken. Zo ook voor deze vernieuwingen.

Wij doen daarom beroep op jullie milde vrijgevigheid om dit project te verwezenlijken. Stortingen zijn mogelijk via de Koning Boudewijnstichting, zoals hieronder vermeld. Met hartelijke dank,

Raad van bestuur:

Voorzitter: Noël Devisch,

Bernard Derveaux, Hendrik De Greef, Guy Craenen, Eric Haccour,

zuster Stefana, Wim Smit, Snackaert Dirk



De Koning Boudewijnstichting verleent haar medewerking aan het project. De giften aan de Stichting zijn fiscaal aftrekbaar vanaf 40 € (art. 145/33 WIB) en worden gestort op de rekening van de Koning Boudewijnstichting, Brederodestraat 21 1000 Brussel BE10 0000 0000 0404 BIC: BPOTBEB1 met vermelding: ***128/2611/00079***

Uit onze Schatkamer

"Ik wil een stuk glas zijn dat de Zon doorlaat naar de mensen."
Je kan de tekst aanpassen...Laat ons leven een stuk glas zijn dat...

René Geeraerts,



'Dank, voor de warme ontvangst in deze stille ruimte;
een gewijde plek die troost biedt, heelt en omarmt;
in deze sereniteit vind ik mezelf terug,
na een lange, barre tocht in de kilte van de nacht...'

D'Huyvetter Christine



" I have a dream..." van Martin Luther King.

Lieve Leunens



"Waar mensen en dingen
hun ware zelf openbaren,
daar vind ik je,
SCHOONHEID.



Als ik de naakte stilte durf
binnen te gaan,
dan vind ik je
SCHOONHEID."

Uit: **Agnes Pas:** Ruimte voor mysterie, blz. 39 Schoonheid



Laat ...

... de stilte je bekoren,
... de geuren je verleiden,
... de muziek je verheugen,
... de kleuren je verblijden,
... je verblijf je verrijken.

Gard Vermeulen

Wist je dat?

- Wij jullie de allerbeste wensen overbrengen voor 2015.
- Wij een nieuwe conciërge/huisbewaarder hebben: Lukas Vaes.
- Peter, onze kok, ons verlaten heeft. Bram neemt zijn taak over.
- De dagen al terug aan het verlengen zijn (Joepie)!
- Maarten ons verlaten heeft en nu bij KBC werkt.
- Wij er misschien goed aan zouden doen er soms bij stil te staan dat wij “sterfelijk” zijn.
- Wij na vier jaar gestopt zijn met “de OAK Tales”.
- Wij nog steeds voor tijdelijke opvang zorgen voor mensen uit St. Jozef.
- Dat enkelen ons hun dankbaarheid tonen door vrijwilligerswerk te doen (waarvoor onze dank).
- Wij van Ties, een boomspecialist die tijdelijk bij ons verblijft, vernomen hebben dat onze grote rode beuk bij de ingang van het domein palliatief is. Zijn gezondheid wordt van nabij gevolgd.
- De vrijwilligers weer vergast werden op een knetterend “vrijwilligersfeest”, met een sublieme speech van Dirk.
- Wij Sjaloom nu verhuren aan de “Drieklank”, een overkoepelend orgaan van schoolgemeenschappen.
- Onze “poortmaandagen” voor onze “Poortgemeenschap” verschrikkelijk belangrijk zijn.
- Dat ook jij steeds welkom bent op die “Poortmaandagen”.
- Dat iedereen steeds bij ons welkom is, onafhankelijk van geloofsvisie of overtuiging, als je maar “open van geest” bent (geen “fundamentalisme”).
- Dat je psalmen moet “leren lezen” (cfr. Kees Waaijman).
- Dat die psalmen je dan tot jezelf brengen.
- Dat psalmen een onschatbare rijkdom zijn.
- Dat Philippe voor een vernieuwde website gezorgd heeft.
- Dat “de oude abdij” nu ook op facebook zit (aan te klikken op de website).

Wat staat er volgend kwartaal te gebeuren?

Februari 2015		
ma	02-02-15	Poortmaandag
		Bijbelreeks: Op leven en dood
ma	09-02-15	Poortmaandag
		Leesgroep Spinoza
		Bijbelreeks: Op leven en dood
ma	16-02-15	Fransiscus: mysticus van de nabijheid
ma	23-02-15	Poortmaandag
Maart 2015		
zo	01-03-15	Christelijke Meditatie Praktijk
ma	02-03-15	Poortmaandag
ma	09-03-15	Poortmaandag
		Leesgroep Spinoza
ma	16-03-15	Poortmaandag
vr	20-03-15	Kees Waaijman: Psalmen
za	21-03-15	Kees Waaijman: Psalmen
zo	22-03-15	Kees Waaijman: Psalmen
ma	23-03-15	Poortmaandag
ma	30-03-15	Poortmaandag



Oude Abdij Kortenberg vzw
Abdijdreef 22
3070 Kortenberg

Tel. 02 757 20 22
Fax. 02 757 60 29

Internet:

www.oudeabdijkortenberg.be

(Klik op balk voor rechtstreekse toegang)

Inschrijvingen:

Inschrijvingen@oudeabdijkortenberg.be

(Klik op balk voor rechtstreekse toegang)